

<p>Psalm 105:4 Vraag naar de HEERE en ZIJN kracht, zoek ZIJN aangezicht voortdurend.</p>	<p>Psalm 62:9 Vertrouw op HEM te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor ZIJN aangezicht. GOD is voor ons een toevlucht.</p>	<p>Psalm 73:23-24 Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door UW raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.</p>	<p>Psalm 29:11 De HEERE zal ZIJN volk kracht geven, de HEERE zal ZIJN volk zegenen met vrede.</p>
<p>Handelingen 2:28 U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door UW aangezicht.</p>	<p>Spreuken 23:17-18 Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.</p>	<p>Numeri 6:25 De HEERE doe ZIJN aangezicht over u lichten en zij u genadig!</p>	<p>Psalm 119:76 Laat toch UW goedertierenheid er zijn om mij te troosten, overeenkomstig UW belofte aan UW dienaar.</p>
<p>Johannes 16:33 Deze dingen heb IK tot u gesproken, opdat u in MIJ vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: IK heb de wereld overwonnen.</p>	<p>Psalm 18: 2-3 Hij zei: ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn <u>sterkte</u>. De HEERE is mijn <u>rots</u> en mijn <u>burcht</u> en mijn BEVRIJDER, mijn GOD, mijn <u>rots</u>, tot WIE ik de toevlucht neem, mijn <u>schild</u> en <u>de hoon van mijn heil</u>, mijn <u>veilige vesting</u>.</p>	<p>Deuteronomium 31:6 Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw GOD, DIE met u meegaat. HIJ zal u niet loslaten en u niet verlaten.</p>	<p>Jesaja 41:13 Want IK ben de HEERE, uw GOD, DIE uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, IK help u.</p>
<p>2 Korinthe 11:30 Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid.</p>	<p>Psalm 143:8 Doe mij in de morgen UW goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.</p>	<p>Exodus 3:5 En HIJ zei; kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.</p>	<p>Romeinen 12:12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.</p>
<p>Psalm 59:18 Voor U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen, want GOD is mijn veilige vesting, mijn goedertieren GOD.</p>	<p>Johannes 1:5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.</p>	<p>2 Korinthe 5:7 Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.</p>	<p>1 Johannes 1:5 En dit is de boodschap die wij van HEM gehoord hebben en aan u verkondigen, dat GOD licht is en dat in HEM in het geheel geen duisternis is.</p>